

Renskrift av tal hållet av ÖVF's ordförande Eric Rissel 1959-06-26 på Waxholms Hotell med anledning av ÖVF's 50 års jubileum.

Mina Damer och Herrar!

*När man som nybliven villaägare kommer ut till Österskär full av energi och huvudet fullt med idéer om vad man nu skall göra för att förverkliga drömmarna om det perfekta sommarnöjet eller bostaden så blir man kanske en dag uppringd av en herre, som påpekar lämpligheten av att man mot en ringa avgift inträder som medlem i Villaägareföreningen så frågar man sig helt naturligt. ÖVF Vad är det?
Låt oss förflytta oss 50 år tillbaka i tiden. Vi skriver alltså nu år 1909.....*

Protokoll, hållet vid sammanträde med villaägare inom Österskärs villasamhälle söndagen den 29 augusti 1909.

Närvarande: Herrar Professor Westermark, Bankdirektören von Sydow, Häradshöfding Bråkenhielm, Kartografen Cohrs, Kapten Conradi, Fabrikör Löfgren, Bokförläggare Andersson, Grosshandlare Brunander och Olin.

§1

Till mötets ordförande valdes Professor Westermark och att föra dagens protokoll utsågs undertecknad Olin.

§2

Ordföranden förklarade syftet med sammanträdet vara att få utrönt, huruvida Österskärs villaägare ville sammansluta sig till en förening för tillvaratagande av gemensamma intressen med avseende på vägar, allmänna platser, hygieniska förhållande o.d. Efter en stunds diskussion beslöto de närvarande enhälligt, att en sådan förening skulle bildas.

§3

Bland mötesdeltagarna hade utdelats ett förslag till stadgar för en eventuell förening. Som emellertid detta förslag var alltför ofullständigt såväl till form som innehåll, beslöt mötet tillsätta en kommitte av tre personer, som efter samråd med en jurist skulle till ett kommande sammanträde framlägga ett fullständigt förslag till stadgar. Till kommitterade valdes Herrar Bankdirektör von Sydow, Kartografen Cohrs och Olin.

Då intet vidare förekom, avslöts sammanträdet.

In fidem
Rob. Olin

Protokoll, hållet vid sammanträde med villaägare inom Österskärs Villasamhälle å Hotell Anglais i Stockholm onsdagen den 19 januari 1910 kl. 6,30 e.m.

Närvarande: Herrar Professor Westermark, Bankdirektör E. Von Sydow, Kartografen Edv. Cohrs, Kapten C. Friberg och Direktör Olin samt fröken E. Liljenstolpe. Kapten G. Conradi och Grosshandlare A Brunander enligt fullmakt.
Senare vid behandlingen av § 7 – 10 tillstädeskom Herr Doktor H. Wetterdal

(§1 - §10)

(För den som önskar läsa hela protokollen så har jag avskrift av detta. Tom Rissel 54020248)

Ja, så gick det alltså till när föreningen bildades för 50 år sedan.

Ja, mina damer och herrar som vi hört var det inga vilka som helst som bildade vår förening och ingen vilken som helst kvinna heller för den delen; jag syftar nu närmast på fröken Liljenstolpe och försöker föreställa mig henne sittande där på Anglais gamla veranda vid Stureplan, - för dem som till äventyrs inte vet vad den låg kan jag tala om att där f.n. är en butik för "le dernier cri", mode creationer design Konsum - där satt hon alltså noggrant kontrollerande gubbarna i styrelsen, så att de inte lapade för mycket punsch utan fastmer kontrollerade att det blev något utträttat för föreningens bästa då och för en kommande generation; alltså vi. Ja, hon var nog föregångerskan för kvinnorna i vår förening som så långt jag kan minnas alltid varit tuffa och alltid stött oss män i såväl vått som torrt.

Det skulle ju dra ut allt för långt på tiden att mera detaljerat gå in på vad föreningen utträttat under de gångna åren. För de första 40 åren har Södermark gjort en förnämlig sammanfattning som efter rekvisition kan erhållas hos densamme. Jag återkommer till frågan Vad gör föreningen? Och tillägger numera . Svaret är : så gott vi kan. Det är ju kanske så, att många ibland tycker att när en förening så att säga har stadgat sig och fått sin rytm; den sedan kan lugnt låta allt fortsätta i gammal slentrian. Fel!! Stillestånd är tillbakagång och nu kanske mer än någonsin gäller det för ÖVF att med öppen och vaken blick möta det nya som nu stormar emot oss. Jag tänker närmast på den psykos som för närvarande råder inom t.ex. stadsplaneringen. Det skall vara nya stadsplaner med radhus, parallellhus, punkthus och kedjehus. Alla ska ha garage, bil, TV osv. Gör som Johansson gör. Inte ens färgen på stugan ska man få bestämma. Man får inte dricka källvatten ens en gång. Nej, klorerat vatten med liksaft från gamla kyrkogårdar ska det vara. Gör som Johansson gör. Allt görs för att förkväva individualismen. Aldrig så för oss.

På vägen mellan Åkersberga och Österskär står en skylt. På den står det Österskär. Låt oss alltid ha den känslan när vi passerar den skylten – att här kommer vi in i ett fritt landområde – Österskär - Vi har eget friskt källvatten och vi har ett eget bad – Solbrännan – samt Badholmen för att inte glömma Allängen. Detta är vårt och skall så förbli. Men, mina damer och herrar, man får aldrig något gratis här i livet liksom man inte får behålla något som man ej vårdar sig om. Vi måste arbeta en för alla och alla för en. Låt oss önska härliga somrar med ständigt ökad frekvens på Solbrännan och fler och fler medlemmar som betalar medlemsavgifter. Detta kanske var lite krasst men tyvärr nödvändigt att säga.

På vår högtidsdag vilja vi nu hylla minnet av alla dem, som under de gångna åren gjort så mycket för vår förening och nu är borta. Det är omöjligt för mig att nämna någon speciell för att ej begå någon orättvisa och jag kände för övrigt så få.

Däremot vill jag nu framställa föreningens tack till några här närvarande personer. Den förste är vår hedersledamot Yngve Hildestrand som i 16 år varit föreningens sekreterare och under den tiden nedlade ett otroligt hängivet arbete för föreningens bästa och än idag bistår oss med råd och dåd när vi behöver dem. Vidare får jag framföra föreningens synnerliga tack för Södermarks lugna och förtjänstfulla ordförandeskap i 14 år, den längsta tid någon innehaft detta i föreningen. Fåreus nit som medlem i styrelsen och omtanke om bryggorna. Jag slutar nu mina damer och herrar i den fasta förvisningen att föreningen i framtiden ska växa sig starkare och starkare för vart år som går och i verklig mening kommer att bli till såväl nytta som glädje för oss alla som bor här i Österskär

Jag ber -På femtioårsdagen- Ett fyrfaldigt leve för ÖVF och dess framtid Leve den!